

DE SCHOONSTE DAG VAN POESELE



In 1945 telde de Broederschap van de heilige Donatus in Poesele niet minder dan 12.000 leden. Aangemoedigd door dit succes werd besloten om een processie in te richten. Op de tweede zondag van juli 1945 trok de eerste Donatusprocessie door de straten van Poesele.

De processie kreeg van pastoor Roegiers de naam "Poesele's schoonste dag". Via Poekestraat, Bredeweg en Beentjesstraat werd opnieuw de kerk bereikt waar de gelovigen zich konden laten zegenen met de relikwie van de heilige. Tijdens de eerste processies was op de molenberg in het Molenstraatje (nu Poekestraat) een rustaltaar opgetrokken tegen wand van de houten windmolen waar de gelovigen werden gezegend met het Allerheiligste.





DE SCHOONSTE DAG VAN POESELE



In 1947 kwam een recordaantal bedevaarders de donderheilige vereren en waren vanuit Gent extra trams ingelegd om de bedevaarders naar Poesele te voeren. Bij de honderdste verjaardag van de broederschap in 1960 was Mgr. Callewaert, bisschop van Gent, op de feestviering aanwezig. Wegens het slechte weer kon de processie echter niet uitgaan. Door het verminderen van de belangstelling bij de gelovigen kende de verering een sterke terugval en ging in 1972 de laatste Donatusprocessie uit.



PROCESSIONS



Mariaprocessie

Op 15 augustus werd de ten hemelopneming van Maria met een processie herdacht. Het versierde beeld van de moedermaagd werd gedragen door enkele jonge dochters van de parochie.

Op de wegen waarlangs de processie voorbij kwam, werd er eertijds *gestrooid*, plantensnippers en bloemen werden door de gelovigen voor hun woning gewoon uitgestrooid of zorgvuldig in rijen gelegd. De bewoners hingen vlaggen uit of plaatsten een versierd Maria-, heilig Hartbeeld of heiligenbeeld voor het raam of in de open voordeur, omringd met brandende kaarsen. Ook de kapellen waar de processie voorbij kwam, baadden in kaarslicht en werden versierd. Een processie werd meestal geopend door enkele ruiters. In de processie gaan kinderen mee gekleed als Onze-Lieve-Vrouw, Kindje Jezus, een heilige (Donatus, Laurentius, Godelieve, enz.), een engel, maagd, enz.





PROCESSIONS



Sacramentsprocessie

De sacramentsprocessie ging door op de zondag na Heilig Sacramentsdag (tweede donderdag na Sinksen), een feest ingesteld als dank voor het Heilig Sacrament. Een grote gewijde hostie werd tijdens de processie in een monstrans geplaatst en door de priester onder een baldakijn door de straten van het dorp gedragen en vereerd: de gelovigen knielden als het Heilig Sacrament voorbij kwam en de mannen namen hun hoofddekse af.



Rustaltaar welke tweemaal per jaar werd opgericht ter gelegenheid van de Sacramentsprocessie en O.L. Vrouwprocessie aan het huis De Boever langs de Bredeweg. De familie Basiel De Boever zorgde voor de bloemen en versiering.



DE KRUISDAGEN EN MARCUS DE BONENPLANTER



Na de ochtendmis, op de drie dagen vóór Hemelvaartsdag, werd hier vroeger een gebedstocht door de straten van het dorp gemaakt. Men bad er voor een goede oogst op de velden. Deze dagen werden de 'kruisdagen' genoemd. Dit jaar zouden de kruisdagen op 2,3 en 4 mei vallen.

De kruisdagen ontstonden in de 5de eeuw in het bisdom Vienne (Frankrijk). Naar aanleiding van diverse misoogsten en natuurrampen organiseerde Bisschop Mamertus drie boete- en biddagen met een processie om Gods hulp af te smeken tegen deze rampen. Aan het einde van de Middeleeuwen werd het gebruik door vrijwel de hele Kerk overgenomen.

De kruisdagen worden ook de kleine smeekbeden of kleine litanieën genoemd, om ze te onderscheiden van de grote litanieën op het feest van de heilige Marcus op 25 april, eveneens bedoeld om de zegen van God af te smeken over de vruchten van de aarde.

Het volksgeloof leerde onze voorouders dat je pas de eerste bonen mocht planten op de feestdag van de heilige Marcus anders riskeer je dat ze te vroeg ontkiemen en nog vervriezen. Deze volkse wijsheid leverde onze evangelist de bijnaam op van 'Marcus de bonenplanter'.

De naam *kruisdagen* is ontleend aan het feit dat bij deze optocht alleen een kruis werd megedragen. Vooraan de kruisprocessie stapte de koster of een misdienaar met het kruis gevolgd door de pastoor die gebeden voorlas. Het Poeselse Processiekruis dateert uit de 19^{de} eeuw, het heeft een opening bestemd voor de relikwie van het Heilig Kruis die in de optocht werd megedragen.





PALMZONDAG



Palmzondag is de zesde zondag van de vasten. Op die zondag herdenkt men de intocht van Jezus in Jeruzalem en de gedachtenis van zijn lijden. Vroeger werd dit laatste herdacht op Passiezondag (vijfde zondag van de vasten).

Het gebruik van de palmprocessie ontstond in Jeruzalem op het einde van de vierde eeuw. Men kwam samen op de Olijfberg en na enkele gebeden trok men met palmtakken processiegewijs Jeruzalem binnen.

De kerkgemeenschappen in het Oosten namen dit gebruik over en tegen het einde van de achtste eeuw hield men ook in het Westen palmprocessies op Palmzondag.

Omdat er in de noordelijke landen geen palmbomen groeien, werden de palmtakken vervangen door andere groene twijgen, vooral van de buxus, die in de volksmond ook palmboom of palmstruik wordt genoemd en in haast iedere moestuin of bloementuin werd aangeplant om er twijgen te kunnen van knippen en deze te laten wijden op Palmzondag.

De gewijde palm wordt meegenomen naar huis als bescherming tegen ziekte, tegenslagen, ongeluk en noodlot. De palmtakjes symboliseren dat Jezus door zijn lijden, dood en verrijzenis de overwinning heeft behaald op de duivel en het *kwaad*. Het palmtakje in huis, in de stal of in een akker gestoken, werd gezien als een middel om het kwade te overwinnen of af te weren.





ER WORDT GEZEGEND MET DE RELIKWIE VAN



De Sint-Laurentiuskerk van Poesele bezit 22 relikwieën. De meeste dateren uit de 19de eeuw. Van de patroonheilige Laurentius en de heilige Donatus bezit de kerk twee relikwieën.

Een relikwie is een overblijfsel van het lichaam van een heilige, of een voorwerp dat met een heilige in aanraking is geweest, waaraan men speciale eigenschappen toekent. Deze relikwie wordt bewaard in een speciale houder die bij het 'te zegenen gaan' zachtjes tegen de mond of de wang wordt gedrukt. Zo hoopt men dat de heilige bij God zal tussenkomen voor een gunst of genezing.

Het was de gewoonte dat men na de mis zegende met de relikwie van een heilige.

Heilige Antonius Abt

De patroonheilige van de zwijnenhoeders (in de volksmond wordt hij ook Sint-Antonius met het varkentje genoemd), wevers, slaggers, mandenmakers, suikerbakkers, begrafenisondernemers, zakkendragers.

Heilige Antonius van Padua

De aan te roepen patroon bij uitstek voor het terugvinden van verloren voorwerpen. Zo zal een voorwerp dat in de kerk werd achter gelaten door de koster bij het beeld van Sint-Antonius worden gelegd.

Heilige Apollonia

Ze wordt aangeroepen bij tandpijn en is de patrones van de tandartsen.

Heilige Barbara

Ze is de patrones van talrijke gevaarlijke beroepen, bij ons is ze vooral bekend als de patrones van de brandweerlieden.

Heilige Cornelius

De patroon van de boeren en het rundvee. Men aanroeft hem ook bij epilepsie (de Corneliusziekte), kramp, zenuw- en oorkwalen.

Heilige Franciscus-Xaverius

De patroonheilige van de missie en van de voortplanting van het geloof. Naar hem is de Congregatie van de Xaverianen genoemd die waakte over de christelijke opvoeding van jonge mensen. In alle parochies in de omgeving van Nevele was deze congregatie actief.



ER WORDT GEZEGEND MET DE RELIKWIE VAN



Heilige Gerardus Majella

De patroonheilige van de kleermakers, portiers en zwangere vrouwen. Deze heilige die leefde in de eerste helft van de 18de eeuw werd pas in 1904 heilig verklaard.

Heilige Godelieve

De patrones van de kleermakers en de naaisters. Ze wordt aangeroepen tegen keelziekten en echtelijke ruzies. Het volksgeloof wil dat ook mannen met een *boze* schoonmoeder zich tot haar kunnen wenden. Godelieve werd gewurgd in opdracht van haar man en in een waterput geworpen. Het dochtertje van haar moordenaar (Bertolf van Gistel) in zijn tweede huwelijk was blind geboren. Het kind werd genezen door de ogen te wassen met water uit de poel waarin het lijk van de gewurgde Godelieve was geworpen. Zo wordt ze ook aangeroepen tegen blindheid en slechtiendheid.

Heilige Hubertus

Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde Hubertusbrood (gewijd brood op 3 november) gezegend. Hij is bij ons vooral bekend als de patroon van de jagers.

Heilige Macarius

Ook Macarius van Gent genoemd – pestheilige. Toen er pest uitbrak in Gent (11de eeuw) kreeg hij een visioen dat de pest zou stoppen wanneer hij en zijn gezellen eraan zouden sterven.

Heilige Maurus

Hij wordt aangeroepen tegen jicht, verkoudheden, heesheid, verlammingen en hoofdpijn. Hij is ook de patroon van de mijnwerkers, lastendragers, kleermakers, kopersmeden, schoenmakers en zieken. In de kerk van Hove (Antwerpen) ondergingen de bedevaarders tot hem een opmerkelijk ritueel. In de kerk lagen ijzeren ringen waarvan de bedevaarder er een op zijn hoofd zette en waarmee hij/zij driemaal de kerk rondging. Voor duizeligheid koos hij/zij de gedraaide ring, voor schele hoofdpijn een ring met stekels en voor blijvende hoofdpijn een platte ring.

Heilige Nikolaas van Tollentijn

Hij is patroon van het dagelijks brood en van de vrijheid, van de zielen in het vagevuur en van gelovigen in hun doodstrijd. Zijn voorspraak wordt ook ingeroepen tegen rachitis (een botaandoening die in de volksmond de Engelse ziekte wordt genoemd), koorts, mond- en klauwzeer, sterfte onder het vee, en tegen een plotselinge dood.



ER WORDT GEZEGEND MET DE RELIKWIE VAN



Heilige Philomena

Deze catacombenheilige die enorm populair was in de negentiende eeuw werd aangeroepen ter bestrijding van alle mogelijke kwalen. Haar verering werd sterk aanbevolen door de Heilige pastoor van Ars. In Hansbeke liet de plaatselijke kasteelheer ter hare ere een kapel oprichten. Wegens onvoldoende historische bewijzen over haar leven werd haar cultus in 1961 door de paus opgeheven.

Heilige Rochus

De bekendste Vlaamse pestheilige. Hij leefde in de 14de eeuw en verpleegde zieken, vooral pestlijders. Hij verwierf bekendheid omdat hij volgens de overlevering velen genas door het kruisteken over hen te maken.

Heilige Theresia van het Kind Jezus

Ook heilige Theresia van Lisieux genoemd. Ze wordt vereerd als patrones van missionarissen en priesters en van religieuzen en het missiewerk. Ze is ook de patroonheilige van Frankrijk en Rusland.

Heilige Jozef

De voedstervader van Jezus. Patroon van België, van de timmerlui en de arbeiders. Het rechter zijaltaar van de kerk van Poesele is aan hem toegewijd omdat men geen toelating kreeg van het koninklijk paleis om een altaar toe te wijden aan de Heilige Louise (gemalin van Leopold I).

Onze Lieve Vrouw

De moeder van Jezus en veruit de populairste heilige in de Katholieke Kerk. Ze wordt aangeroepen tegen alle mogelijke ziekten, kwalen en rampen. Haar verering werd in de 16de en 17de eeuw sterk gestimuleerd als reactie tegen de Reformatie. Een prachtig voorbeeld is de bouw (1627) van de Onze-Lieve-Vrouw basiliek van Scherpenheuvel en van talrijke kapellen op het platteland in Vlaanderen zoals bijvoorbeeld ook de kapel op de Oostbroek (het huidige kerkhof van Nevele).





ER WORDT GEZEGEND MET DE RELIKWIE VAN



Heilige Laurentius

Hij is de patroonheilige van de kerk van Poesele (1120) en wordt haast steeds met een boek en een rooster afgebeeld.

Er bestaat onzekerheid of Laurentius op een rooster de marteldood stierf. Sommigen gaan er van uit dat het Vincentius van Zaragoza was, eveneens diaken, die de vuurdood stierf. Laurentius zou dan met het zwaard om het leven zijn gebracht zoals dat in de vierde eeuw gebruikelijk was.

Hoe dan ook, Laurentius is de geschiedenis ingegaan als de heilige met het rooster. Zo wordt hij al eeuwen afgebeeld in vele kerken over de hele christelijke wereld. Hij wordt vereerd als patroon van de armen, diakens, bedienden, wasvrouwen, strijksters, textielarbeiders, traiteurs, herbergiers, hotelhouders, bibliothecarissen, heemkundigen en archivariissen (omdat hij als diaken de heilige boeken in bewaring diende te houden). Ook van andere beroepen die met boeken te maken hebben, zoals scholieren, studenten en informatici, advocaten, rechtsgeleerden, schrijvers, klerken, administrateurs, boekhouders. Ook van beroepen waar vuur een rol speelt, zoals brandweerlieden, glazeniers en glasblazers, kolenbranders, koks en koekenbakkers.

Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen brandwonden, huiduitslag, huidziekten, ischias, jeuk, kiespijn, koorts, pest, puisten, rugpijn, spit. Zijn voorspraak werd ook gevraagd voor de zielen in het vagevuur, tegen aardappelziekten, zelfs voor een goede wijnoogst.

Door uwe vrome verachting van alle tormenten,
 Door uwe kloekmoedigheid met welke gij den tyran noodigde om uw gebraden vleesch te eten,
 Door den onuitblussch elijke iever die gij had om nog meer te lijden,
 Door den inwendigen gloed der goddelijke liefde, die in uw hart blaakte, dat gij den uitwendigen brand niet scheent te gevoelen
 Door die gelukkige overlevering van uwen geest in de handen Gods,
 Opdat gij door uwe voorspraak ons gewaardigt te bezorgen den geest van zuiverheid, verduldigheid, mildheid tot den armen en andere deugden, wij bidden u aanhoor ons
 Opdat gij ons uwe getrouwe dienaren, gewaardigt uwe gunsten te toonen, wij bidden u, aanhoor ons,
 Opdat gij ons van het bedrog der helsche geesten gewaardigt te behoeden, wij bidden u aanhoor ons,
 Opdat gij ons alle goed naar ziel en lichaam gewaardigt te verkrijgen wij bidden u aanhoor ons,
 Opdat gij ons van alle besmettelijke ziekten gewaardigt te bewaren en Gods barmhartigheid te verwerven, wij bidden u, aanhoor ons
 Lam Gods, hetwelk wegneemt de zonden der wereld, spaar ons Heer,
 Lam Gods, hetwelk wegneemt de zonden der wereld verhoor ons Heer,
 Lam Gods hetwelk wegneemt de zonden der wereld wees ons genadig, Heer,
 Heer ontferm u onzer,
 Christus ontferm u onzer,
 Heer ontferm u onzer. *Onze vader, enz,*
 H, Laurentius aanhoor ons gebed, en verkrijg bij God vergiffenis van onze zonden

Gent, J. B. D. Hemelsoet, S-Baafsplaats, 22.



H. LAURENTIUS.

Litanie van den H. Laurentius;

Bijzonderlijk aanroepen in de Kerk van **POESELE,**

Patroon tegen **Kortsen, Zweren, Kwaden Brand** en andere **Besmettelijke Ziekten**, zoo van menschen als van dieren.

Heer ontferm u onzer.
 Christus ontferm u onzer.
 Heer, ontferm u onzer,
 God, hemelsche Vader, die den H Laurentius tot uwen dienaar hebt verkozen ontferm u onzer
 God zoon, Verlosser der wereld, die den H. Laurentius met uw goddelijk vuur hebt onsteken, ontferm u onzer,
 God, Heilige Geest, die den H Laurentius met onuitsprekelijke zoetheid in zijn lijden hebt vervolgd, ontferm u onzer.
 H. Drijvuldigheid, eenen God, die den H. Laurentius in glorie boven maten hebt verheven ontferm u onzer
 Heilige Maria, Moeder Gods bid voor ons...
 Koningin van alle heiligen,
 Alle HH. Apostelen
 Alle Gods lieve Heiligen
 H. Laurentius onzen patroon.
 Glorieuzen maartelaar,
 Voorvechter des geloofs,
 Vernieler der afgoderij
 Vermaarden ridder van het H. kruis van Jezus
 Waardig afzetsel van den apostelike geest en heilichheid,
 Glorie van Rome.
 Licht van het Westen,
 Blijdschap van onze stad,
 Waardigen aartsdiaken van den H. Paus Sixtus
 Goedertieren vader der armen,
 Getrouwen uitdeeler van de schatten der H Kerk

Licht der blinden,
 Gang der kreupelen,
 Gezondheid der kranken,
 Toevlucht der elendigen,
 Blijdschap der bedrukten,
 Vader van vele martelaren,
 Spiegel van godvruchtigheid,
 Wonderen minnaar der zuiverheid,
 Leidsman tot de volmaaktheid,
 Vurigen ieveraar der zielen en van Gods eere
 Brandoffer van liefde,
 Schat van ootmoedigheid,
 Versmader der wereldsche ijdelheden
 Overwinnaar der boosheden,
 Apostel door waardigheid en verdiensten
 Licht der belijders,
 Uitnemmer onder de maagden,
 Van alle benauwdheid, ziekten en droefheid,
 bescherm ons, H. Laurentius,
 Van alle onzuiverheid der ziel,
 Van kortsen, zweren en kwaden brand,
 Van het vuur der onkuichheid
 Van het vuur van eene venijnige tong
 Van het vuur der begeerlijkheid
 Van alle gramschap, haat en nijd.
 Van alle opgeblazenheid des herten,
 Van de zonde der ongeloovigheid en kwade inborst,
 Door uwe eeuwige verkiezing tot het rijk Gods
 Door uwe krachtige medewerking,
 Door uwe engelsche zuiverheid,
 Door uwen brandenden iever tot de zaligheid der zielen,
 Door uwe krachtige predikatie en aanleiding tot het christen geloof,
 Door uwe groote zorg en arbeid die gij in den dienst der H. kerk besteed hebt,
 Door alle uwe pijnen en lijden voor den Naam van Jezus,
 Door het braden van uw heilig lichaam op den gloeienden rooster,

bid voor ons.

Bescherm ons, H. Laurentius.



ER WORDT GEZEGEND MET DE RELIKWIE VAN



Heilige Donatus

In de literatuur Donatus van Münstereifel en in de volksmond de *donderheilige* genoemd. Tweede patroonheilige van de kerk van Poesele.

Sinds het ontstaan van zijn verering in de 17de eeuw wordt hij aangeroepen tegen donder, bliksem en alle schadelijke natuurelementen zodat hij nogal vlug in de volksmond de *donderheilige* werd genoemd. Op vele plaatsen in Vlaanderen, Wallonië, Luxemburg en de ons omringende landen werden broederschappen te zijner ere opgericht, zoals ook te Poesele in 1860.

De opkomst van de verzekeringen en vooral de brandverzekeringen deden de devotie tot de donderheilige afnemen en midden de jaren dertig van vorige eeuw was de eens zo bloeiende Donatusverering bijna totaal verdwenen.

De luchtbombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog zaaiden dood en vernieling. Om de gelovigen, bij wie de heiligenverering een belangrijk deel van hun geloofsbeleving uitmaakte, een nieuw houvast te geven in die benarde tijden haalde men in het Bisdom Gent, de heilige Donatus uit de vergeethoek. Donatus werd nu ook de beschermer tegen de schadelijke natuurelementen die geen natuurlijke oorsprong hadden namelijk de luchtbombardementen, de beschietingen en nog later de vliegende bommen V1 en V2.

